

Welkom in het derde leerjaar, onze flamingoklas!!!

Hallo allemaal, de *flamingo's* van het derde leerjaar zullen heel wat sprongen maken dit jaar!



In het derde leerjaar bouwen we natuurlijk verder op de leerstof van het tweede leerjaar, maar er komt natuurlijk ook nog een pak nieuwe leerstof bij. We starten met het herhalen van de tafels, maar we leren ook optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen tot 1000.

En daar houden we niet op. We leren ook cijferen, breuken, kloklezen tot op een minuut nauwkeurig en meten en wegen tot op de cm of gram.



Bij wegen en meten werkten we in de vorige klasjes vooral met materiaal, nu doen we dit nog altijd, maar we proberen toch ook al eens abstracter te werken.



Bij taal staat er ook heel wat op het programma. Veel aandacht zal er gaan naar het vlot en expressief leren lezen. Ook gaan we nog beter leren spellen: verenkelen, verdubbelen,... We leren wat een onderwerp en een werkwoord is. Ook gaan we onze verbeelding gebruiken en veel teksten en gedichten schrijven. Het ABC kent in het derde geen geheimen meer en het woordenboek zal geen woord meer verborgen kunnen houden.

Voor Frans werken we in het begin van elk schooljaar met de methode van Pistache of met lesjes Frans door de leerkracht voorzien, waarbij spelend leren en ontdekken centraal staan.



Maar bovenal gaan we er dit jaar een gezellig en vrolijk jaar van maken, waarin we samen veel groeien en steeds zelfstandiger leren werken. In de lessen wereldoriëntatie gaan we onderzoeken voeren, leren samenwerken en nog heel veel meer.

