



!We gaan weer van start op school!

Juf Kelly wenst je alvast van harte welkom in de kikkerklas.

Net als echte kikkers maken we dit jaar grote sprongen vooruit.

We starten in het tweede leerjaar met het herhalen van de splitsingen tot 20, dit leerden we in het eerste leerjaar. Als dit opgefrist is kunnen we leren rekenen tot 100 en kunnen we starten met het leren van de maal- en deeltafels.



We goochelen tijdens de taallessen met nieuwe woorden, die al veel langer zijn dan in het eerste leerjaar. Voor die nieuwe woorden gebruiken we verschillende regels. Zo maken de kinderen kennis in het tweede leerjaar met de katten- en berenafpraak.

Tijdens de lessen wereldoriëntatie zullen we heel wat ontdekken. We trekken het bos in om de wonderen van de natuur te ontdekken. In de keuken gaan we aan de slag om allerlei lekkers te maken. Ook gaan we op onderzoek en vijzen we alles los dat ons pad kruist.





We laten onze creativiteit de vrije loop tijdens de lessen muzische vorming. We leren over verschillende technieken en hoe we materialen kunnen gebruiken.

Kikkers kunnen zeer mooi kwaken en halen daarom hun mooiste stem naar boven. Ook acteren is voor hen geen enkel probleem!

Pistache is onze Franse vriend.

Spelletjes, liedjes, knutselopdrachten vormen dan weer een extra mogelijk om de nieuwe woordenschat in te oefenen.



Vanaf oktober gaan de kinderen weer tweewekelijks zwemmen. Kikkers zwemmen heen en weer, net als jullie nog een keer. Op de buik en op de rug, baantje heen en weer terug.

We zullen niet alleen leren maar ook spelend leren. Zo spelen we de leukste reken- en taal spelletjes.

We leren werken op de computer en de tablet, en leren de leukste foto's trekken.

Zo zie je maar het tweede leerjaar zit vol avonturen. We maken een boeiende reis heel het jaar door met vallen en opstaan maar samen komen we er!

