



## MUISJESKLAS

Het is voor onze allerkleinsten heel belangrijk om aan het welbevinden te denken. Dat uw kind zich goed in zijn vel voelt en dat hij/zij graag naar school komt is niet alleen voor de peuter leuk, maar ook voor de ouders een grote geruststelling.



Wij werken in onze klas met thema's die aansluiten bij de leefwereld van uw kind bv. mijn klasje, mijn boekentas, op het potje, ziek zijn, ... Via deze thema's (telkens 2 weken) wordt er dagelijks spelenderwijs aan taalvorming, creatieve vorming, muziek- en bewegingsopvoeding gedaan. De kleuters breiden hun woordenschat uit, kunnen gericht luisteren, taal begrijpen en komen tot taaluiting waarbij het voor hun van belang is dat ze zich verstaanbaar kunnen maken en woorden goed leren uitspreken.

Verder ga ik met uw kleuter heel veel experimenteren! De kleinsten hebben erg veel nood om hun zintuigen volop te laten werken en niet alleen te kijken, maar ook overal aan te komen, te ruiken, ...

Met lijm en verf spelen, met auto's door de verf rijden, met scheerschuim spelen, met handen en voeten schilderen,... alles moet kunnen.



Leren is niet heel de tijd aan tafeltjes zitten en werken, je leert het meeste door te spelen, te ervaren te doen. Puzzelen (inzicht, ruimte...), bouwen, poppenkamer (emoties verwerken, ...), ... .

Ik moedig de kleuters zoveel mogelijk aan om zelfstandig te zijn: brooddoos zelf in boekentas steken, opruimen, broek zelf naar beneden doen en optrekken bij toiletbezoek, zelf jas aan- en uitdoen en jas aan de kapstok hangen. Oefenen op deze zelfstandigheid is dagdagelijkse kost.



De hoekjes in de klas worden zoveel mogelijk aangepast aan het thema. Sommige kleuters kunnen al iets langer in hun hoekje blijven dan de andere(n), sommige kleuters fladderen van hier naar daar (gaan op ontdekking!). Toch proberen we om, naarmate het schooljaar vordert, de kleuters langer in een hoekje te laten spelen (concentratie verlengen), zodat ze hun spel kunnen uitspelen, en alles heel goed kunnen ontdekken. Van het werk aan de werktafel wordt wel verwacht dat ze het afmaken!

“Werken” is de creatieve activiteit aan de werktafel: schilderen, vingerverven, stempelen, scheuren, knippen, kleven, werken met klei, iets klaarmaken, ... , technieken aanleren, maar het allerbelangrijkste ... experimenteren!!